





.. het is geen tamme leeuw, zie je..

Markus

Start van het boek:

*Het begin van het evangelie van
Jezus Christus, Zoon van God.*

Slot:

*Ze waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden.*

(.. Ze waren bang, zie je...)

Rond het meer van Galilea

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Eerste reis naar overkant | I. 4: 35 – 5: 1 (storm) |
| 2. Terugkeer | II. 5: 21 (geen storm) |
| 3. Tweede reis naar overkant | III. 6: 45-53 (storm) |
| 4. Terugkeer | IV. 8: 18, 22 (geen storm) |

Aan het meer van Galilea

gebeurtenissen	joodse kant	heidense kant
uitdrijven demon, Jezus wordt beroemd	1: 1-28	5: 1-20
gewaardeerd werk	1: 29-39	6: 54-56
genezingen	5: 22-43	7: 24-37
voedsel in de wildernis	6: 32-44	8: 1-10
niet begrijpen van de broden	6: 51 ev	8: 14-21

Twee maaltijden

- Jezus is geraakt
 - De eenzame plek
 - Gesprek tussen Jezus en zijn volgelingen
 - Jongeren hebben geen oplossing
 - Voedsel dat aanwezig is
 - Organisatie menigte
 - Jezus bidt
 - De jongeren delen uit
-
- Verschillende aantallen
 - Mensen
 - Brood/vis
 - Manden die overblijven
 - Initiatief jongeren vs Jezus
 - De aanloop van beide verhalen verschilt

Marcus 8: 17-21

Toen Hij dit merkte, zei Hij: 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?' 'Twaalf,' antwoordden ze. 'En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald?' 'Zeven,' antwoordden ze. Toen zei Hij: 'Begrijpen jullie het dan nog niet?'

